

WATERDOOP

Jorge Tadeu

Lissabon

2023

ISBN:

Alle rechten voorbehouden. Reproductie in welke vorm dan ook zonder toestemming van de auteur is verboden.

INDEX

1 - INLEIDING	5
2 - WAT IS DE WATERDOOP	11
3 - GODS VOLK WERD BEVRIJD UIT EGYPTE	15
4 - WAT BETEKENT DE DOOP ?	33

1 - INLEIDING

1. WATERDOOP REDT NIET

De waterdoop REDT NIEMAND

Redding bestaat uit:

- Geloven in Jezus en wat Hij heeft gedaan:
- Berouw hebben van je zonden en je verkeerde leven.
- Jezus ontvangen als je Redder.

2. HET IS EEN GEBOD VAN JEZUS

De waterdoop is een GEBOD van Jezus voor elke gelovige

Handelingen 2:28

U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door Uw aangezicht.

Markus 16:15,16

15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

3. VOORWAARDEN OM GEDOOPT TE WORDEN

De enige voorwaarde is dat je Jezus al als je Heer en Redder hebt aangenomen.

Als Heer, omdat Jezus degene is die jouw leven leidt.

Als Redder, omdat Jezus je heeft gered, genezen en geholpen..

4. WAT BETEKENT DE WATERDOOP?

De waterdoop is veel meer dan een onderdompeling in water of een religieuze SYMBOLISME.

Er is KRACHT in de WATERDOOP.

4.1- DE DOOD VAN ONS OUDE IK

Het is onze begrafenis

II Korintiërs 5:17

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

4.2- HET WEGWASSEN VAN ZONDEN

Het Bloed dat Jezus aan het kruis van Golgotha heeft vergoten wast ons schoon van alle zonden.

De waterdoop is een uiterlijke daad die de innerlijke wassing symboliseert welke Jezus heeft gedaan.

4.3- DE OPSTAND VAN EEN NIEUWE IK

Het symboliseert het “opnieuw geboren worden”, voor een leven met God.

Romeinen 6:1 tot 4

1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt?

2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?

3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?

4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot

de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

4.4- HET BETEKENT DAT WE EEN DISCIPEL VAN JEZUS ZIJN

Redding betekent niet dat je op een dag je leven aan Jezus geeft en daarna nooit meer iets doet.

Als we eenmaal zijn binnengegaan door de deur van het Koninkrijk van God (door Jezus), dan moeten we nu de smalle weg bewandelen, die ons leidt naar de tegenwoordigheid van de Vader.

5. BIJBELSE VOORBEELDEN

5.1- DOOP VAN DE KAMERHEER

Handelingen 8:35-38

35 En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus.

36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden?

37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.

38 En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.

5.2- PETRUS BIJ HET HUIS VAN CORNELIUS

Handelingen 10:44-48

44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden.

45 En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd,

46 want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken. Toen antwoordde Petrus:

47 Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?

48 En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven.

6. ENKELE ONBEGRIPPEN

6.1- BABY'S DOPEN

We dopen geen baby's omdat ze geen "begrip" van bekering of geloof hebben.

6.2- HET LEVEN VAN DE DEELNEMERS BEOORDELEN

Het is in sommige kerken de gewoonte om een groep oudere broeders erop uit te sturen om het leven van de kandidaten te onderzoeken.

Dit is fout! Dit is niet Bijbels.

Er bestaat onmiddellijke heiliging en een progressieve heiliging.

7. HOE DE DOOP TOE TE DIENEN

7.1- DOOR ONDERDOMPELING

Dat wil zeggen dat de persoon in water wordt gedoopt. Hij of zij gaat in een zwembad, rivier, enz. waar hij of zij ondergedompeld wordt in water.

7.2- IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST

Wanneer de persoon gedoopt wordt, doopt de voorganger in de naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

8. WAT IS HET BELANG VAN DE WATERDOOP

De duivel weet heel goed hoe belangrijk de waterdoop is. Daarom komt het vaak voor dat mensen die besluiten om in water gedoopt te worden, aanvallen krijgen of vreemde dingen meemaken in de dagen voorafgaand aan de doopdienst

A) MIJN ADVIES

GEEF NIET OP! Geef niet op om gedoopt te worden, want dat is precies wat de duivel wil. Hij wil dat je NIET gedoopt wordt, zodat hij je leven, je huwelijk, je financiën en je gezondheid kan blijven verwoesten.

B) WEES NIET VERBAASD ALS DE DUIVEL AANVALT

Juist in de waterdoop worden deze demonen voor eens en voor altijd begraven in je leven.

Dus wees niet VERBAASD en laat je dopen.

GEEF NIET OP, ongeacht welk excuus je hebt, want juist in de waterdoop is er een GROTE overwinning voor je leven!

C) NEEM DE GOEDE BESLISSING EN BOUW JE LEVEN OP DE ROTS

Een ieder die besluit zich te laten dopen in water

- neemt de juiste beslissing
- bouwt zijn leven op de rots

Wanneer je besluit om je te laten DOPEN in WATER doe je wat Jezus noemde “het HUIS BOUWEN op de ROTS”.

Er zullen stormen en problemen komen,
maar je zult overwinnen omdat je je leven op de rots hebt
GEBOUWD!

Matteüs 7:24,25

*24 Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet,
die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis
op de rots gebouwd heeft;*

*25 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen
en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het
stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.*

2 - WAT IS DE WATERDOOP?

Wat is de waterdoop? Laten we eens kijken in *Marcus 16:15-16*
Jezus sprak en zei tegen hen:

15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.

16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

1. HET IS EEN GEBOD VAN JEZUS

DE DOOP IS HET GEVOLG VAN HET FEIT DAT IEMAND ZIJN LEVEN AAN JEZUS GEEFT

Veel mensen begrijpen het doel van de waterdoop niet. Toch is de doop heel belangrijk!

Ten eerste geeft de waterdoop weer wat er in ons gebeurde toen we ons leven aan Jezus gaven.

Wanneer iemand in water wordt gedoopt, laat hij aan God, engelen, demonen en iedereen die wil kijken zien dat hij voor zichzelf sterft!

2. OPNIEUW GEBOREN WORDEN

De doop symboliseert “ HERBOREN “ worden, dat wil zeggen, de wassing van onze zonden.

De waterdoop is een begrafenis, want

- Ik sterf voor mezelf
- Ik sterf voor deze wereld

Wanneer ik uit het water omhoog kom, ben ik OPNIEUW geboren, maar nu om met GOD te WANDELEN.

Daarom zei Jezus:

Johannes 3:3

Voorwaar; voorwaar; Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

Nicodemus zei het zo:

Johannes 3:4

...Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?

Jezus legde in **Johannes 3:5,6** uit dat wat uit het vlees geboren is, vlees is, maar wat uit de geest geboren is, is geest.

5 Voorwaar; voorwaar; Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

De mens is een geest. Wanneer iemand zich laat Dopen, wordt hij opnieuw geboren in de geest.

3. WASSEN

Water typeert wassen. Dus in de waterdoop staat water voor het WEGWASSEN van de zonden in iemands leven.

Wanneer iemand zijn leven aan Jezus overgeeft, vergeeft God al zijn zonden. Want tot dat moment heeft God een verbroken relatie met die persoon.

Maar wanneer de persoon zich bekeert, dat wil zeggen toegeeft:

“Ik heb gefaald, vergeef mij o God”.

Dan zegt God: *“Ik wis al je fouten uit!”*

Het doet me denken aan een paar jaar geleden in Zuid-Afrika, toen het Apartheidsregime (‘racisme’) eindigde. De nieuwe regering stelde een verzoeningsproces in tussen alle rassen en volken die niet met elkaar overweg konden.

Wat hebben ze gedaan? Iets Bijbels.

Ze stelden een wetsbesluit op dat als volgt luidde:

“Iedereen die gezondigd en gefaald heeft, verschijnt voor de rechtbank tegenover de mensen die hen met feiten beschuldigen. En een ieder die zijn zonde bekent, wordt door de regering vergeven. Dat wil zeggen, de persoon hoeft niet te boeten voor zijn zonden.”

Veel witte mensen moesten zichzelf vernederen en vergeving vragen aan veel zwarte mensen, Indianen enz.

Dit is Bijbels! Het is dus interessant om te zien hoe dit land steeds beter wordt en hoe er een integratie is tussen de bevolkingsgroepen.

Wanneer iemand zich met God wil verenigen, moet deze persoon toegeven: *“Ik heb gefaald.”*

Toen Jezus voor ons stierf aan het kruis, was het bloed dat Hij vergoot Gods bloed. Jezus heeft nooit gefaald, heeft nooit gelogen, heeft nooit iemand kwaad gedaan en werd daarom ten onrechte veroordeeld.

Waarom? Om de prijs te betalen voor de ZONDEN van een ieder die toegeeft: *“ik heb gefaald! Ik heb gezondigd!”*

Wanneer iemand zijn zonden toegeeft, dan zegt God:

“Goed dan. Ik maak een ruil.

Jezus heeft voor jou betaald en jouw zonden aan het kruis genageld.”

Het water staat voor het wegwassen van onze zonden, voor de vergeving van God!

Waarom is Gods vergeving belangrijk? Omdat Hij werkelijk God is. Wanneer iemand een verbroken relatie met God heeft, is dat een groot probleem.

Maar, als de persoon zich met God verzoent, beginnen de dingen ten goede te veranderen!

Het WATER illustreert dat. Wanneer iemand volledig ondergedompeld wordt, betekent dit dat hij helemaal *“Schoon van zijn zonden”* wordt.

Wanneer de persoon uit het water omhoog komt, betekent dit: *“Ik stierf voor mezelf, voor de wereld, voor de duivel.”*

Ik stierf in de waterdoop MAAR ik ben ook weer uit het water gekomen met een nieuw leven bij God.

3 - HET VOLK VAN GOD UIT EGYPTE BEVRIJD

1. VOORBEELD VAN HET VOLK VAN GOD TOEN ZE UIT EGYPTE WERDEN BEVRIJD

Vele jaren geleden was het volk van God in slavernij vanwege hun zonden. Het VOLK zat GEVANGEN in de dingen van de WERELD, ze geloofden in de dingen van de wereld, de mensen van de wereld, de regeringen enz.

Het was slechts een kwestie van tijd en uitgerekend deze mensen die zij hadden vertrouwd, zetten hen VAST en maakten hen tot SLAVEN.

God gebruikte Mozes toen om hen met een machtige hand te bevrijden. Mozes zei tegen Farao: *“Laat mijn volk gaan.”*

Maar Farao liet het volk niet gaan, want hij was arrogant, hij was machtig! Farao vond dat hij de *“ik kan, ik wil en ik beveel”* was. Hij was vol trots en liet het volk daarom niet gaan om God te dienen!

En wat deed God?

Hij STRAFTE Farao en zijn regiem met PLAGEN.

DE PLAGEN

De eerste plaag kwam en iedereen dacht: “O, dat is toeval.”

De tweede plaag kwam en ze zeiden: “Dat is niks”

Toen kwam de derde plaag... de vierde... totdat het er zoveel waren dat de Farao er niet meer tegen kon.

En op een dag vervloekte Farao het volk van God:

“Als ik jullie nog een keer zie, zal ik iedereen doden!”

Het volk van God kan niet vervloekt worden, want geen enkel wapen dat tegen ons gericht is, kan de overwinning krijgen!

Wat de goddelozen ook tegen ons uitspreken, dat zal op hén terechtkomen. Dat is Gods wet van zaaien en oogsten!

Toen Jezus op een dag werd opgepakt, probeerde Petrus Jezus te verdedigen door zijn zwaard te grijpen om de soldaat te doden die Jezus wilde gevangennemen. De soldaat ontweek, maar toch werd zijn oor afgesneden door het zwaard van Petrus!

Jezus pakte het oor, genas de soldaat en zei tegen Petrus:

Matteüs 26:52

... Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.

GOD GEEFT INSTRUCTIES AAN MOZES

“Zeg tegen alle mensen dat ze een lam zonder smet moeten nemen en een offer moeten brengen door het lam te doden. Neem dan het bloed van dat lam en bestrijk de deur van je huis ermee, zodat je huis beschermd zal zijn door het bloed van het lam..”

Het volk was gehoorzaam en streek het bloed van het lam op de deur, boven, onder, links en rechts. Dit is heel belangrijk omdat het CHRISTUS op het KRUIS symboliseert, het LAM dat door GOD GEZONDEN was.

HET LAM VAN GOD

Voordat Jezus op aarde kwam, gingen mensen op bepaalde tijden naar de tempel, brachten hun lammeren, die ze offerden en zeiden:

“O God, ik heb gefaald en daarom moet ik veroordeeld worden. Accepteer de dood van dit lam dat geen smet heeft, geen zonde, Ik heb gezondigd. Accepteer deze ruil.”

En God accepteerde.

Toen Jezus kwam, werd Hij het LAM van God genoemd, zodat eens en voor altijd een door God gezonden lam in onze plaats zou sterven.

DE MET BLOED BESTREKEN DEUREN

Terug naar het verhaal van Egypte: alle gelovigen waren gehoorzaam aan Gods instructies.

Op het moment dat de engel des doods Egypte binnenkwam, klonken er hartverscheurende kreten van moeders en vaders wanneer ze zagen dat hun kinderen dood waren!

Maar in de huizen van de gelovigen, die hun DEUREN met BLOED hadden BESTREKEN, was er niets gebeurd omdat ze door God BESCHERMD waren. Dat bloed was een symbool zodat de engel des doods niet kon binnenkomen.

2. ALS IEMAND ZIJN LEVEN AAN JEZUS GEEFT, IS HIJ BESCHERMD DOOR HET BLOED VAN JEZUS

Wat is hiervan de praktische betekenis voor ons vandaag?

Wanneer iemand zijn leven aan Jezus geeft, wordt hij beschermd door het BLOED van JEZUS op de DEUR van zijn HART en kan de engel des doods zijn leven niet meer binnenkomen.

Net zoals het volk van God in die dagen zijn buren hoorde uitroepen: *“Mijn kind is dood! Wat is er aan de hand? “Wat gebeurt er nu?!?”*

We moeten deze parallel begrijpen.

Als je een buur, collega, vriend enz. hoort uitroepen: *“Mijn dochter... mijn man gaat dood aan kanker, mijn zoon heeft aids, ik ben mijn baan kwijt...”*, dan zijn dat de VLOEKEN in het leven van iemand die niet met God wandelt.

DE VLOEKEN

Deze vloeken zijn mensen aan het doden, aan het vernietigen. Dat zijn demonen die mensen kwellen.

Waarom? Omdat mensen

- niet naar God luisteren
- niets van God willen weten
- denken dat ze alles weten
- de dingen van God belachelijk vinden
- lachen om Gods huis en Zijn mensen.

Dan worden zij door God verlaten en overgeleverd aan de demonen! Dat is de reden waarom mensen lijden.

BESCHERMING VAN GOD

In die tijd van Egypte zag het Gods volk de machtige hand van God. Zij zagen dat iedereen die hun deur met hun bloed had bestreken, gespaard was gebleven.

Het volk had zijn schoenen aan en was aangekleed, ingepakt en klaar om Egypte te verlaten en op weg te gaan naar het Beloofde Land.

Deze doop is meer dan een duik in het water, het betekent dat ik WEGGA van de plaats waar ik nu ben:

- weg van vrienden die ik heb
- niet langer omga met mensen die God bespotten
- niet langer omga met mensen die niets met God te maken willen hebben

NIET MEER OMGAAN MET MENSEN DIE NIETS VAN GOD WILLEN WETEN

Ik kan niet langer omgaan met mensen die niets van God willen weten. Ik moet ervoor kiezen om vrienden te zijn met de vrienden van God.

*“Ah, maar dan wordt mijn vader gekwetst.
Zij is mijn moeder, mijn oom, mijn neef...”*

Maar IK ga God zeker niet beledigen!

Mattheüs 10:37

*Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard;
en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.*

Mattheüs 10:33

*Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik
ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.*

We moeten kiezen! Wie wil je behagen? Je vader? Je moeder? Je werkgever? De regering?

God ga ik zeker niet beledigen.
Hij is de Heer der heren!
Hij is de allerbelangrijkste persoon.

3. DE REIS BEGINT

Eindelijk vertrok het volk uit Egypte.

Farao was radeloos, ontredderd, hij was verslagen door een volk van slaven, in de ogen van Farao een armzalig volk!

Farao riep zijn goden en priesters aan. Hij ging naar hun ziekenhuizen, naar hun klinieken, net zoals de mensen vandaag hun goden hebben. Maar het baatte hem niets!

AANKOMST BIJ DE RODE ZEE

Het volk had Egypte verlaten en was op weg naar het Beloofde Land.

Ondertussen werd er tot Farao gesproken:

“Grote Farao dat bent u, met al het geld, olie, het leger, alles in uw hand, uw eigen geloof en u heeft de slaven laten gaan?!?”

Farao, woedend, zei: *“Wat? Ik, zwak? Verslagen? Nooit!”* Dus ging hij achter het volk aan met zijn machtige leger.

Ondertussen reisde Gods volk te voet, zonder wapens, met hun kinderen, met hun kleinkinderen, langzaam.... Welke kans had Gods volk tegen dat leger? Geen enkele!

De les die we hieruit kunnen leren:

Door gedoopt te worden, ontsnap je aan de hel en de duivel.

Maar denk je dat de duivel zal opgeven? Dat doet hij niet!

De duivel wil je terugvoeren
tot slavernij!
naar de oude levenswijze,
oude ideeën,
ongezonde vriendschappen.

De duivel wil je terug! Dus stuurt hij het machtige leger op je af en jij denkt: “*Ik maak geen kans, ik moet me overgeven.*”
Maar je MAG NIET opgeven!

4. GEEF NIET OP IN JE WANDEL MET GOD - GOD ZAL EEN WEG VOOR JE MAKEN

Het volk stond aan de oever van de Rode Zee en kon op geen enkele manier ontsnappen aan het leger van de Farao. Maar Mozes hief zijn staf op, sloeg ermee op het water en God maakte een weg waar geen weg was.

Exodus 14:21,22

21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten.

22 Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur.

Als je niet opgeeft in je wandel met God,
als je niet wankelt,
als je je voor niemand buigt, dan zal God zeker een weg
voor JOU maken!

God zal zelfs een weg maken waar geen weg is, want Jezus is de weg!

God zal NIET met iemand zijn, die vindt dat een wereldse leider of het systeem van de wereld beter of groter is dan God.

Deze persoon bouwt zijn huis op zand!
Hij zal tegenslag en moeilijkheden in zijn leven zien.

Waarom? Hij is uit de bescherming van God gestapt.

We moeten dit verhaal toepassen in ons leven, want dit is wat er met veel mensen gebeurt. Dit volk had geen enkele mogelijkheid tot redding, maar God deed wat niemand anders kan doen!

God maakte een weg waar geen weg was.

JEZUS MAAKT EEN WEG

Jezus is vandaag dezelfde als vroeger! Hij maakt ook een weg in jouw leven, waar momenteel geen weg is!

Hij maakt dingen die niet eens bestaan, gewoon om jou te zegenen. Als je alleen maar
niet terugkijkt
niet opgeeft
je niet buigt voor andere goden

Dan zal God zeggen: “Omdat hij in mij gelooft, zal ik zijn God zijn.” En voor God is niets onmogelijk, er is niemand zoals Hij!

GOD WIL WETEN WAT ER IN JE HART LEEFT

Waarom staat GOD bepaalde dingen toe?

Waarom lijkt het soms alsof GOD DOOF is, of maar langzaam reageert?

GODS kalender is anders dan die van ons. God wil weten:

wie er echt in Hem geloofd

wie God werkelijk volgt

tot op het punt dat hij God voor niemand anders inruilt

DE BRANDENDE VURIGE OVEN

Als we ons niet buigen net als Mesach, Sadrach en Abednego in de vurige oven, zal de duivel de oven nog 2 keer extra verhitten. *(Daniël 3)*

Als de persoon nog steeds NIET buigt:

- zal de duivel de oven 3 keer extra verhitten.

- Daarna 4 keer extra, totdat het 7 keer zo heet is!

Het lijkt alsof GOD niet verschijnt, maar Hij is er wel!

GOD WAS IN HET MIDDEN VAN HET PROBLEEM

God haalde deze jongeren niet uit het probleem, maar God was bij hen in het midden van het probleem. God beschermde hen en bevrijdde hen.

Daniël 3:28

Nebukadnezar nam het woord en zei: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, Die Zijn engel heeft gezonden en Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hún God.

DE OVERWINNING

Ondertussen ging Gods volk door de Rode Zee:

- ze gingen te voet met kinderen, koffers (ze gingen langzaam)
- en het leger van Farao had paarden en wapens.

Waarom kon het leger het volk niet bereiken?

Wat gebeurde er?

God deed iets bovennatuurlijks.

Exodus 14:19,20

19 Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van Israël uit ging, Zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats vóór hen en ging achter hen staan.

20 Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht.

God plaatste LICHT aan de voorzijde van de wolkkolom, zodat de mensen de weg konden zien,

MAAR Hij plaatste een zo diepe DUISTERNIS aan de achterkant van de wolkkolom, dat het leger van Farao het volk van God niet kon zien.

Wanneer je GOD VERTROUWT, zal HIJ niet alleen een WEG maken, maar hij zal die ook zo maken dat je vijand je niet kan bereiken.

Het kan erop lijken dat ze je BIJNA bereiken, het kan lijken alsof alles steeds erger wordt,

MAAR ze zullen je niet bereiken,
want als GOD met je is, kan niemand tegen je zijn!

De Rode Zee opende zich,
het was een MASSALE WATERDOOP.

De doop het volk was dat ze het land van slavernij verlieten en overstaken naar de andere kant.

5. PRAKTISCH ASPECT VAN DE DOOP - ALLE DEMONEN ZIJN VERDRONKEN IN HET WATER VAN DE DOOP

Toen Gods volk de overkant van de Rode Zee bereikte, strekte Mozes zijn hand over het water en de zee ging weer dicht! Zo verdronken alle vijanden van GOD!

Exodus 14:26-28

Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek uw hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun ruiters.

27 Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en tegen het aanbreken van de morgen vloeiende de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats, terwijl de Egyptenaren het water tegemoetvluchtten. Zo stortte de HEERE de Egyptenaren midden in de zee.

28 Want toen het water terugvloeiende, bedolf het de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van de farao, die hen in de zee achternagekomen waren. Niet een van hen bleef er over.

ER GEBEURDEN TWEE DINGEN:

- 1- De vijand ging achter het volk aan, zelfs nadat het volk BEHOUDEN was.
- 2- De vijand verdronk in de Rode Zee (bij de doop).

Het belangrijkste van alles wanneer je in het water gedoopt wordt, is het praktische aspect van de doop:

de demonen die je achterna kwamen, (of je het nu wist of niet) zijn verdronken in het water!

Daarom wordt iemand die gedoopt gaat worden bijna altijd aangevallen met problemen en rare dingen op de avond ervoor. WAAROM? Omdat de duivel weet dat hij definitief verdrinkt wanneer iemand in het water wordt gedoopt.

**6. NA GEDOOPT TE ZIJN - IS ER MAAR ÉÉN WEG:
WANDELEN MET GOD**

Na de doop:

- 1e - kan ik niet TERUG - de Zee is al dicht.
- 2e - ik heb maar EEN weg - wandelen met God

DE WOESTIJN

God leidde het volk door een WOESTIJN voordat ze het BELOOFDE LAND BEREIKTEN.

Maar zelfs in de woestijn, had het volk

- geen honger
- geen ZIEKTE

Ook al waren ze in de woestijn, het ontbrak hen aan niets!

Het is heel belangrijk om dit te zeggen, omdat veel GELOVIGEN niet begrijpen wat het is om GERED te zijn.

Ze willen de zegen van GOD:

MAAR ze blijven op dezelfde manier LEVEN

MAAR ze blijven op een WERELD manier leven

MAAR ze hebben nog steeds vrienden die God haten

Vele gelovigen worden nooit gezegend (of als ze gezegend worden, is het heel weinig),

- omdat hij blijft geloven in het systeem van Farao

- omdat hij blijft geloven in het systeem dat mensen hebben bedacht, terwijl hij denkt dat dit hem zal helpen, redden, enz.

Dat irriteert God, en dus zegent Hij deze gelovigen niet.

Wat was er dan in de woestijn?

- er waren geen apotheken of ziekenhuizen

- er waren geen huizen of auto's

- er waren geen winkels

- er was NIETS

Gods volk had dus maar één keuze: op God vertrouwen!

En dat is precies wat GOD de mensen wilde leren.

GOD VOORZIET IN ALLE BEHOEFTE

God kan in al onze behoeften voorzien en we hebben verder niemand nodig!

In die tijd in de woestijn,

- had niemand honger

- had niemand dorst

- kleding ging niet kapot

- er waren GEEN ZIEKE MENSEN

In de woestijn kan het 's nachts wel -20 graden koud zijn.
En overdag wordt het 40-50 graden.

Maar niemand stierf van de kou omdat GOD 's nachts een haard
aanstak wat de vuurkolom was.

Ook stierf er niemand van de hitte overdag, omdat er een witte
wolk was, die voor airconditioning zorgde.

Exodus 13:22

*Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht
niet weg voor de aanblik van het volk.*

God wilde Zijn volk leren:

IK BEN jullie GOD,
Ik ben het die in al jullie behoeften voorziet,
IK BEN de GOD die jullie zwakheden geneest,
IK BEN de GOD die jullie VERZORGt.

IK BEHOOR NIET LANGER TOT DEZE WERELD

Ik leef in deze wereld, maar ik BEHOOR NIET meer tot deze
wereld.

Toen God het volk door de woestijn leidde, wilde Hij hen veel
dingen laten zien, maar de harten van de volk waren nog steeds
VOL van de wereld.

Het is makkelijk voor GOD om iemand uit SLAVERNIJ, ziekte,
armoede enz. te halen. MAAR het is moeilijk om Egypte uit
het hart te krijgen.

God is niet degene die Egypte uit je hart haalt, jij bent degene
die eraan moet WERKEN.

In Afrika zegt men: “Het is gemakkelijk om een aap uit de jungle te halen, maar om de JUNGLE uit het HART van die aap te halen...”

Je kunt een aap wel opsmukken:

Doe hem een pak aan en een stropdas om,
Zet hem een bril op,
Zet hem in een auto of in een vliegtuig,
Maar ik verzeker je, een aap is altijd een aap

De Bijbel heeft het over een zekere Nebukadnessar. Hij was een keizer en had veel landen onder zijn gezag.

Maar Nebukadnezar ´s hart vulde zich met IJDELHEID en hij wilde God zijn.

Van het een kwam het ander en GOD STRAFTE hem:

Hij haalde de geest van de MENS weg
en gaf hem de geest van een stier

Daniel 4:33

Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, hij at gras zoals runderen, en zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels als die van vogels.

Wat gebeurde er? Men zag Nebukadnessar, een man met veel geld en een groot leger, gras eten, als een dier!

Na enige tijd gaf God hem weer de geest van een mens, om te zien of hij zijn les had geleerd.

Daniel 4:34

Na verloop van die dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug, en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem Die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van generatie op generatie.

Koning Nebukadnezar zag in dat God echt God is. Maar bijvoorbeeld de zoon van koning Nebukadnezar leerde niets van het hele gebeuren van zijn vader!

Daniel 5:1-31

... beval Belsazar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken.

Dan verschijnt er een mysterieuze hand die op de muur begint te schrijven:

5. Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhands tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de kandelaar, en de koning zag het gedeelte van de hand die schreef.

De koning riep al zijn wijzen, maar niemand kon het lezen

8. Toen traden al de wijzen van de koning binnen, maar zij waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten.

Vervolgens liet de koning (zoon van *Nebukadnezar*) Daniel komen.

Daniel 5:17-24

17 Toen antwoordde Daniel en zei in de tegenwoordigheid van de koning: ... Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten.

18 Wat u, o koning, betreft, de allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven.

20. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen.

22. Wat u, Belsazar, zijn zoon, betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist.

23. U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van Zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken, en u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in Wiens hand uw adem is en aan Wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt.

24. Daarom is door Hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven.

Daniel zei:

“God zegt dat je een dwaas bent! Alleen omdat je koning bent, geld en een leger hebt, denk je dat je een geweldige persoon bent? Je hebt de gebruiksvoorwerpen van God gebruikt! Je bent over je grens gegaan. Het zou voldoende voor je moeten zijn geweest je vader te kennen, te weten wat GOD met je vader heeft gedaan, om te zien of hij er een les van leerde, MAAR jij hebt er niets van geleerd!”

Daniel 5:25-28

25. Dit is het schrift dat werd geschreven: MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN.

26. Dit is de uitleg van deze woorden. MENE: God heeft de dagen van uw koningschap geteld en Hij heeft er een einde aan gemaakt.

27. TEKEL: u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden.

28. PERES: uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven.

Diezelfde nacht STIERF hij en zijn wereldrijk, dat door zijn vader was opgebouwd, werd aan een andere heerser gegeven. We zien hier dat er met GOD niet te SPOTTEN valt!

4 - WAT BETEKENT DE DOOP?

1- BEGRIJPEN DAT GOD DE WERELD HAAT

De waterdoop betekent ook dat we diep in ons HART beseffen dat God de wereld haat.

Weet je waarom God de wereld haat? Omdat de mensen zich niets van God aantrekken!

Er worden verkiezingen gehouden, maar dat zijn alleen maar BELOFTEN, want daarna gebeurt er niets! Zelfs als ze zeggen dat ze katholiek zijn, zijn ze niets! Gaat hij naar de Mis om naar de priester te luisteren?

Hoe kan een gelovige zo iemand met RESPECT in zijn hart behandelen!

Wanneer hij zo'n persoon respecteert, wil GOD niets meer met hem te maken hebben!

Dit is de reden waarom veel mensen die zich "gelovig" noemen nog steeds veel problemen hebben.

2. HET GEHEIM VAN HET SUCCES, VANDAAG EN ALTIJD, IS HET EREN VAN GOD

Wat is het GEHEIM van SUCCES?

God EREN in de grote en kleine dingen!

God eren doe je niet alleen op zondag, maar ELKE dag.

Het is geloven dat er geen andere god is dan onze God:

- met Hem is niet te SPOTTEN
- als iemand ons AANVALT, zal Hij ons VERDEDIGEN
- als wij in de problemen zitten, zal Hij ons ZEGENEN, want GOD is met ons!

3. WE MOETEN HET EGYPTE UIT ONS HARTEN VERWIJDEREN

Lees het boek “Van Bekeerling tot Discipel”.

Wanneer je dit boek leest, zal EGYPT (de wereld) UIT JE HART verdwijnen:

- je zult anders gaan DENKEN
- je wordt van binnen EEN ANDER PERSOON
- je zal beginnen GOD te RESPECTEREN en niet langer mensen volgen die vijanden van GOD zijn.

Dan zal GOD je vriend zijn zoals nooit tevoren!

Het is niet genoeg om uit Egypte weg te gaan. Het is niet genoeg om vrij te komen van slavernij. Je moet Egypte uit je hart VERWIJDEREN.

Toen het volk bij de ingang van het Beloofde Land aankwam, MOPPERDEN 10 van de 12 spionnen (d.w.z. 80%)!

Ze zeiden:

*“Het Beloofde Land is geweldig, maar er zijn daar reuzen!
Die zijn groot en belangrijk! Wij zijn helemaal niets.”*

God werd boos op die 10 leiders en zei:

*“Jullie vinden de mensen in de buitenwereld belangrijker?!
Jullie hebben meer respect voor een minister dan voor een
voorganger?!
Jullie bezoeken liever iemand anders dan dat jullie naar
Gods huis gaan?!
Jullie vinden het belangrijker dat je kind naar de universiteit
gaat dan naar GODS school?!”*

Scholen en universiteiten maken anti-christenen! Ze maken mensen die TEGEN Christus zijn en tegen alles wat van God is.

Hoe kan iemand dat belangrijk vinden en accepteren?
Absoluut niet!

Een belangrijk persoon is

- een dienaar van God
- een medewerker van God
- bijbelschool, enz.

Alles wat van GOD is, is belangrijk!

ER ZULLEN ALTIJD MENSEN ZIJN DIE IN EEN WOESTIJD LEVEN

Er zijn mensen die weten dat er een God is en die zelfs een of ander wonder hebben mogen ERVAREN, maar nu GEBEURT er niets meer!

Nu heeft die persoon alleen maar PROBLEMEN:

op financieel gebied

in gezondheid

in het gezin

Het is de ene vloek na de andere!

Ze zijn hun hele leven aan het bidden maar er gebeurt niets!

MAAR ZIJ DIE NIET BUIGEN VOOR DE WERELD

Wie gaat het Beloofde Land BEZETTEN?

- zij die geloven dat alles wat van GOD het BESTE is

- zij die NIET denken dat mensen met een hoge functie enz. de besten zijn.

God gaat ons het Beloofde Land geven!

Als God met ons is, WIE kan er dan TEGEN ons zijn?

Het is God die ons VERDEDIGT.

het is God die ons ZEGENT

het is God die ons van VOEDSEL voorziet

het is God die REDT

het is God die ons GEZONDHEID en OVERWINNING geeft

EEN LAATSTE OPROEP:

**GEEF ALLES UIT HANDEN OM MET GOD TE WANDELEN EN HET
BELOOFDE LAND TE ONTVANGEN DAT GOD VOOR JE HEEFT**

Ooit stond ook ik aan die kant. Ik was ingenieur en had voor het systeem van de wereld kunnen kiezen! Ik verdiende zelfs goed!

Ik had er ook voor kunnen kiezen om een gelovige te zijn met één voet daar en één voet hier, een gelovige die niets zou bereiken!

Maar, net als Mozes, koos ook ik het beste.

Mozes ruilde zijn positie als eigenaar van het grootste rijk van die tijd in voor de positie van een man van God!

Dat leek niet zo intelligent, want nu werd hij bespot door de maatschappij. Maar de naam van Mozes zal voor altijd voortleven.

Jij kunt ook een belangrijke Mozes voor God worden!

Ik heb ook de beste keuze gemaakt; ik heb ALLES opgegeven om met God te wandelen.

Nu preek ik het Woord van God op elk moment want God is geweldig!

Ik raad je aan om het boek “Van Bekeerling tot Discipel” te lezen. Dat boek bevat geweldige dingen om je te helpen Egypte uit je hart te verwijderen,

- de manier van denken
- de manier van geloven
- de manier waarop je naar mensen van buitenaf kijkt

Dan ja, dan zul je God BEHAGEN,
en het Beloofde Land ONTVANGEN dat Hij voor je heeft!

SLOTGEBED

Ik wil deze studie afsluiten met een GEBED voor jou en je gezin, dat de duivel je niet zal stelen van de zegen van de Doop, en dat je mag genieten van de praktische en belangrijke gevolgen van de WATERDOOP.

Oh Vader, het is in de Naam van Jezus
dat ik de duivel bind
in de levens van deze mensen, die deze studie lezen.

Satan, ik zeg je, je bent al vastgebonden
in het gezin van deze mensen.
Je kunt deze mensen niet verhinderen
om verder te gaan met God en gedoopt te worden in water.

Here Jezus, ik dank U dat al deze mensen
besloten hebben om gedoopt te worden
en daarom zullen hun levens nooit meer hetzelfde zijn.

Daarom bevestig ik de zegeningen van Abraham
op deze gezinnen, families en mensen
in de Naam van Jezus.
Amen en Amen!