



CRISTIANISMO

CURSO BÁSICO

Espanhol - Russo - Inglês - Brasileiro - **Português**

CHRISTENDOM

BASIS CURSUS

Jorge Tadeu

EDITIE 12

Lissabon

2023

ISBN:

Alle rechten voorbehouden. Verboden de reproductie in alle vormen zonder toestemming van de auteur.

INDEX

1- DRIE DINGEN DIE JE MOET WETEN.....	5
2- DRIE DINGEN DIE JE MOET GELOVEN.....	13
3- DRIE DINGEN DIE JE MOET HEBBEN.....	23
4- DRIE DINGEN DIE JE MOET DOEN.....	33

BASISCURSUS VOOR NIEUWE BEKEERLINGEN

Als je erkent dat:

- 1- De wereld geen oplossingen biedt voor je twijfels en je problemen.
- 2- Wat je hebt gevonden is niet het geluk waarvan je hebt gedroomd.
- 3- Je moe bent van het zoeken naar “iets” waar je in kunt geloven.
- 4- Het erop lijkt dat niets lukt, alles wordt steeds erger.

Dan... is het tijd om alles te vinden waar je naar op zoek bent.

Wij bieden je de oplossing, en die oplossing is JEZUS. Zoek Hem in zijn woord, de Bijbel.

Leer te leven als een kind van een Koning, meer dan overwinnaar (je leest dat goed, meer dan overwinnaar). Leer de ware betekenis van het woord Geloof kennen.

Maak een beslissing voordat je aan deze cursus begint. Analyseer jezelf en antwoord het volgende:

- Geloof je in Jezus Christus?
- Gelooft je dat Hij stierf aan het kruis van Golgotha en met Zijn bloed de zonden van ons allen reinigde?
- Wil je de leer van Jezus volgen?
- Erken je dat Jezus de enige oplossing is?

Als je op al deze vragen JA hebt geantwoord, ben je klaar om met Jezus te wandelen.

BASISCURSUS REGLEMENT

Deze cursus wordt in de plaatselijke kerk verkregen en kan worden gevolgd door allen die al Jezus hebben ontvangen als de Heer van hun leven.

De minimumleeftijd om de basis cursus te volgen is 12 jaar.

De basis cursus bestaat uit 4 titels, met de volgende thema's:

- 1) 3 dingen die je moet weten.
- 2) 3 dingen die je moet geloven.
- 3) 3 dingen die je moet hebben.
- 4) 3 dingen die je moet doen.

Elke titel behandelt een onderwerp en aan het eind van elke titel wordt er een korte toets gegeven.

Deze wordt ingeleverd in de plaatselijke kerk om gecorrigeerd te worden. Aan het einde van de basis cursus ontvang je een diploma.

1- DRIE DINGEN DIE JE MOET WETEN

HOOFDSTUK I DE BIJBEL

Er zijn 3 dingen die een Christen moet weten:

- 1- De Bijbel
- 2- God
- 3- De Mens

In de Bijbel, oftewel Gods Woord, vinden we alle waarheden over het Christendom.

Uw geestelijk leven zal in overeenstemming zijn met uw vastberadenheid ten aanzien van de boodschap van de Bijbel.

BIJBEL:

- Het Oude Testament (geschreven voor de geboorte van Jezus).
- Het Nieuwe Testament (geschreven door de discipelen van Jezus en andere mannen van God in de eerste eeuw na Christus).
Het Oude Testament bestaat uit 39 boeken, van Genesis tot Maleachi.

Het Nieuwe Testament bestaat uit 27 boeken en begint met het Evangelie van Mattheüs tot Openbaring.

HET OUDE TESTAMENT

a) **Genesis**: Het 1ste boek van de Bijbel in het Oude Testament. Het vertelt ons over de schepping van de wereld en van de mens; de geestelijke val van de mens als gevolg van de zonde; de zondvloed die de gehele mensheid, met uitzondering van Noach en zijn gezin, vernietigde; de eerste geschiedenis van het volk Israël.

b) **Exodus** tot **Esther**: vertelt de geschiedenis van Israël tot ongeveer het jaar 400 v. Chr.

c) **Job**, **Psalmen**, **Spreuken**, **Prediker** en **Hooglied**: literaire boeken, voornamelijk geschreven in dichtvorm, toespraken en drama's.

d) **Jesaja** tot **Maleachi**: Profetische boeken die toekomstige gebeurtenissen voorspellen.

HET NIEUWE TESTAMENT

a) **Mattheüs**, **Markus**, **Lukas**, **Johannes**: de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, de Evangelieën. Het woord "Evangelie" betekent Goed Nieuws, Blijde Boodschap.

Wat is het thema van de Evangelies?

Het leven van Jezus, vanaf zijn geboorte, zijn familie achtergrond, zijn kindertijd.

Het grootste deel van de Evangelieën is gewijd aan de leringen van Jezus gedurende de 3 jaar van zijn bediening.

Ze vertellen over de wonderen die Jezus verrichtte, hoe hij werd vervolgd, gearresteerd, aan het kruis genageld. Ze vertellen over Zijn dood, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart. Zij spreken ook over de buitengewone belofte van Jezus' tweede komst.

b) Het boek van **Handelingen**: Oftewel de Handelingen van de Apostelen, vertelt over het evangelisatiewerk van Jezus' discipelen. Het verhaalt de geboorte en de groei van de christelijke kerk in de eerste eeuw.

De hoofdpersoon tot hoofdstuk 12 is apostel Petrus.

Vanaf het laatste stuk van hoofdstuk 12, spreekt het over Paulus, de apostel die was uitgekozen om te prediken onder de heidenen (mensen die niet tot het Joodse ras behoorden).

c) Van **Romeinen** tot **Judas** hebben we brieven, 21 in totaal. Ze zijn geschreven aan verschillende kerken, aan verschillende Joodse christenen, in verschillende delen van de wereld.

De auteurs: Paulus, Petrus, Johannes, onder anderen.

Het onderwerp: Doctrinaire en praktische aspecten van het Christelijk leven.

Zij geven ons duidelijke uitleg over het christelijk geloof.

d) **Openbaring**: het boek van de openbaringen, vertelt over dingen die zullen gebeuren.

Het profeteert over het grote Oordeel als een overgang tussen de huidige wereld en het nieuwe Koninkrijk van God.

Hoe is de Bijbel tot stand gekomen?

Het werd door ongeveer 36 mensen geschreven gedurende een periode van 1600 jaar. De Bijbel is niet alleen door mensen geschreven, want er staat geschreven:

2 Timotheüs 3:16 - "**Alle geschriften zijn door God ingegeven**"

Zoals we zien, schreven de handen van de mensen, maar hun geest werd geleid door de Geest van God. Daarom is God de auteur van de Bijbel.

Eén ding moet iedere christen voor ogen houden: alleen de Bijbel is het aan de mens geopenbaarde Woord van God.

Hierin staat de wil van God voor ieder van ons geschreven.

Alleen de Bijbel bevat de leer en de grondslag voor een ethisch, moreel en sociaal leven. Iedere christen zou zich door dit Woord moeten laten leiden, want daarin liggen de oplossingen voor elke strijd; de troost voor elk lijden; de verklaring voor elke twijfel; de basis voor elke gedachte; de kracht in elke omstandigheid.

Maar let op! Als je op rijk en beroemd wil worden, en macht en rijkdom wilt verkrijgen, kun je het wel vergeten!

In de Bijbel zul je iets geweldiger ontdekken; hoe je eerst het Koninkrijk van God moet zoeken en dat dan al het andere je toegevoegd zal worden.

Het thema van de Bijbel: Jezus Christus.

In het Oude Testament staat de historische profetie van zijn komst in menselijke gedaante.

In het Nieuwe Testament staat het directe verslag van zijn leven en de belofte van zijn tweede komst.

Jezus - Het Woord van God

Jezus - De eniggeboren Zoon van God

Jezus - God Jezus - Mens

HOOFDSTUK II

GOD

Bestaat God echt?

Kijk om je heen... de kleuren, de vormen, de opeenvolging van dagen en nachten, de sterren, de planeten, kijk nu naar jezelf... Heb je gezien dat alles origineel, authentiek is?

Geen kopie of imitatie. Alleen een superieur wezen, superintelligent, supermenselijk, zou dit alles om ons heen hebben kunnen scheppen. Dat wezen is GOD!

Psalmen 19:1 - "De hemelen verkondigen de heerlijkheid Gods, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen."

DE AARD VAN GOD

a) God is geest: Hij is niet beperkt tot tijd en ruimte;

Hij is:

Almachtig - Dat wil zeggen, Hij heeft alle macht.

Eeuwig - Hij bestond in de tijd van onze voorouders, is nu bij ons, en zal bij ons nageslacht zijn.

b) Hij is een persoon: Onze God kent, Hij voelt en heeft een wil. Hij begrijpt onze gevoelens, kent onze gedachten en wil onze trouw.

c) Hij is de enige en echte: er zijn geen andere goden. "Er is maar één God"

DE EIGENSCHAPPEN VAN GOD

a) Alomtegenwoordig: Hij is op elke plek, overal

Jeremia 23:24 - "Zal iemand zich in schuilplaatsen verbergen, zodat Ik hem niet zie? Vul Ik niet de hemelen en de aarde?"

b) Alwetend - Hij weet alle dingen:

Spreuken 15:3 - "De ogen des Heren zijn in alle plaatsen, ziende de slechten en de goeden."

God kent zelfs de kleine dingen die wij proberen te verbergen in de meest verborgen plaats van ons hart.

c) Onnipotent: Hij is Almachtig.

Mattheüs 19:26 - "Niets is onmogelijk voor God".

d) Eeuwig: Hij is niet beperkt door tijd:

Psalms 90:2 - "Eer de bergen geboren waren, of Gij de aarde en de wereld hebt geformeerd, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt Gij God"

e) Onveranderlijk: Wij veranderen voortdurend als gevolg van omstandigheden en omgeving.

God verandert niet.

Maleachi 3:6 - "Ik, de Heer, verander niet".

Dit is Gods verklaring van Zichzelf.

f) Heilig: in God is geen zonde, kwaad, corruptie of leugen. God is het niet eens met deze dingen en kan geen verbinding hebben met deze slechte aspecten:

Spreuken 15:9-26 - "De weg van de goddelozen is een gruwel voor de Heer; en de gedachten van de goddelozen zijn een gruwel voor de Heer."

- g) Rechtvaardig: God is onpartijdig. Zijn oordeel is juist:
Psalm 119:137 - " U bent rechtvaardig, HEERE, en al Uw oordelen zijn juist "
- h) Liefde: Dit is de belangrijkste eigenschap van God:
I Johannes 4:8 - "God is Liefde"

DE LIEFDE VAN GOD

Voor ons mensen, is het moeilijk om de graad van Gods liefde te begrijpen. Hij is liefde en wil het beste voor ons. Gods liefde is zuiver, onzelfzuchtig, totaal. We hebben niets gedaan om deze liefde te verdienen. God houdt zelfs van zondaars. Gods liefde is zo diep dat:

Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

DE DRIE-EENHEID VAN GOD

Er is maar één God! Waarom spreken we dan van een Drie-eenheid?

God wordt ons in de Schriften geopenbaard als drie personen:

- God de Vader - de Schepper.
- God de Zoon - het Woord van God, God geworden als mens.
- God de Heilige Geest - de kracht van God

Zoek de volgende Bijbelgedeelten op:

- Mattheüs 3:16,17

- Mattheüs 28:19

- II Korinthe 13:13

Het is niet juist te zeggen dat er 3 goden zijn, maar dat er 3 verschillende personen zijn in één, GOD.

HOOFDSTUK III DE MENS

Waar komt de mens vandaan? Om het juiste antwoord te geven, gaan we de Bijbel gebruiken, die een antwoord voor alles heeft, we gaan het antwoord bij God zoeken.

De menselijke opinie is dat de mens het gevolg is van een natuurlijke evolutie, de ontwikkeling door de tijd, door een biologisch element. Deze evolutietheorie werd geïntroduceerd door Charles Darwin.

Maar wat zegt de Bijbel? De mens is rechtstreeks door God geschapen, naar Zijn beeld en gelijkenis.

Het was geen toeval dat God de mens schiep met een bepaald doel (*Genesis 1:26-27; Jesaja 43:7*).

Nadat God de mens geschapen had, maakte Hij hem een gezaghebbend wezen (*Genesis 1:26*).

De aard van de mens: God gaf de mens een vrije wil, d.w.z. de vrijheid om te kiezen. Laten we *Genesis 3:1,24* lezen.

Wat koos de mens het eerst? Zonde - hij was ongehoorzaam aan Gods gebod, hij heeft zijn keuzevrijheid slecht uitgeoefend en zondigde. Wat was het resultaat van deze zonde? Dat was de dood. God is Heilig en kan daarom niet in overeenstemming zijn met de zonde. Hij moet de zonde veroordelen.

Vanaf het moment dat de mens zondigde, zijn wij allen in zonde geboren en bezitten wij een zondige natuur, zie *Romeinen 5:12*

Wat is het uiteindelijke lot van alle mensen? *Romeinen 6:23* - "*Het loon van de zonde is de dood, maar de vrije gave van God is het eeuwige leven door Christus Jezus, onze Heer.*"

2- DRIE DINGEN DIE JE MOET GELOVEN

HOOFDSTUK I GELOVEN IN DE ZONDE

In de vorige les bestudeerden we de mens, hoe hij geschapen werd, hoe blij God met hem was, hoe de mens ongehoorzaam was en zondigde, en als gevolg daarvan stierf.

Laten we het nu over zonde hebben.

Zonder de zonde te kennen, kan niemand de verlossing, het offer van Jezus Christus, begrijpen.

Zonde heeft niet alleen te maken met uiterlijke daden zoals stelen, bedriegen, doden, enz.

In deze les willen wij spreken over de zonde die in het innerlijk, het geestelijk deel van ieder mens bestaat, en die hem er dan toe brengt zonden te begaan die voor iedereen zichtbaar zijn. Laten we de oorzaak van de zonde bestuderen.

Waarom zondigt de mens? Wat is dan zonde?

Laten we het woord zonde beschrijven.

1. Het is een natuurlijk onvermogen (onvolmaaktheid) in de mens, dat hem verhindert de door God ingestelde volmaaktheid te bereiken. Open je Bijbel naar **Romeinen 3:23** en schrijf het Bijbelvers hier.

Heb je begrepen wat je schreef? Allen hebben gezondigd, daarom zijn allen zonder de Heerlijkheid, de Glorie van God.

Wat is de Glorie van God?

Het is de volmaaktheid van God.

Herinner je dat de mens geschapen is naar het beeld en gelijkenis van God? Door te zondigen, hield hij op aan de norm te voldoen. Alles wat in strijd is met het Woord van God is, is zonde.

2. Ongehoorzaamheid aan de wet is zonde. De mens is niet in staat de door God vastgestelde levensstandaard te bereiken en overtreedt bovendien voortdurend Zijn wet.

God heeft gedragsregels en geestelijke beginselen voor ons opgesteld om te gehoorzamen en zo gelukkig te zijn. Als iemand ongelukkig is, is dat dus een teken dat hij die wetten niet heeft nageleefd.

Waar of niet?

3. Lees **Mattheüs 5:27-28**.

Heb je het begrepen? Daarom is alleen al een kwade intentie een zonde. Alle kwade gedachten en kwade daden zijn zonde.

4- Zonde is ook de mogelijkheid hebben om goed te doen en het niet doen. Het evangelie eist dat goed gedaan wordt. Het is niet genoeg om het kwaad te vermijden;

Met andere woorden: Niet naar “zondige” plaats” gaan, is niet genoeg.

Jakobus 4:17 - “Wie dan weet goed te doen en het niet doet, die doet zonde.”

Dus wat is zonde?

- Ons onvermogen om God’s model te bereiken
- Ongehoorzaamheid aan de wetten van God.
- Kwade gedachten en daden.
- Het niet goed doen, terwijl we weten dat we het moeten doen.

De zonde is in alle mensen.

Lees en schrijf *Jakobus 2:10*.

“Want wie de _____ wet _____, maar op één _____ struikelt, die is _____ geworden aan alle _____.”

Wie is er dan geen zondaar? Zie het antwoord in Romeinen 3:10.

“Zoals geschreven staat: Er is _____, ook niet _____.”

Daarom is ieder mens, ongeacht ras, kleur, maatschappelijke positie of bekwaamheden, een zondaar. We hebben allemaal gezondigd voor God. En zoals we al gezien hebben, is het resultaat van de zonde, de dood.

Hoe kan God, die liefde is, zoiets toestaan?

Is er hoop voor ons? Wat moeten we dan doen?

HOOFDSTUK II

GELOVEN IN JEZUS CHRISTUS

Lees aandachtig.

Romeinen 6:23 - "... maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere

Dus heeft God ons de oplossing gegeven?

Ja, een gratis geschenk van God.

God is liefde, ons verstand is niet in staat Gods liefde te meten; de mens zondigde maar God vond de oplossing om hem van de eeuwige dood te verlossen.

God voorzag de weg naar het eeuwige leven, de tegenovergestelde weg, die de mens koos. Wat was de oplossing?

Open je Bijbel en lees Johannes 3:16. Lees het nog een keer en begrijp de liefde van God.

Wat gaf hij aan de zondaar?

Zijn enige zoon, Jezus Christus.

Waarom?

Johannes 3:16 - "...opdat een ieder die in Hem geloofd niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

Wie is Jezus Christus? Hij is de zoon van God, Hij is God!

Johannes 1:3 - "Alle dingen zijn door Jezus gemaakt, zonder Hem is niets gemaakt wat gemaakt is"

Openbaring 1:17,18 - "Ik ben de eerste en de laatste, en degene die leeft en gedood is, maar zie, Ik leef voor eeuwig".

Hebreeën 13:8 - *“Jezus Christus is gisteren, heden en in eeuwigheid dezelfde”*

Jezus is God!

Titus 2:13 - *“...de heerlijkheid van de grote God is onze Heer Jezus Christus.”*

Colossenzen 2:9 - *“Want in hem woont al de Goddelijke volheid lichamenlijk”*

Jezus zegt van zichzelf:

Johannes 10:30 - *“Ik en de Vader zijn één!”*

De bediening van Jezus Christus:

Jezus Christus werd ongeveer 2000 jaar geleden geboren in de stad Bethlehem. Hij werd geboren uit Maria, een maagd die door God was uitverkoren om een goddelijk zaad te baren.

In de verhalen over het leven van Jezus is weinig bekend over zijn kindertijd. We weten wel dat hij tot zijn 30e als timmerman werkte bij Jozef, zijn aardse vader.

De volgende 3 jaar reisde hij door Palestina om de boodschap van verlossing te onderwijzen. Zijn onderwijs was nieuw, krachtig en vol autoriteit.

Hij verrichtte wonderen, veranderde water in wijn, gaf blinden zicht, genas melaatsen en verlamden, wekte doden op, troostte bedroefden, at met zondaars, hielp zwakken, bracht moed en hoop aan moedelozen en hulpelozen en vergaf zondaars.

Open je Bijbel en lees de volgende Bijbelgedeelten aandachtig. Elk gaat over een wonder van Jezus.

*Mattheüs 8:1-4; Mattheüs 8:23-27; Mattheüs 9:1-8;
Markus 5:35-43; Markus 10:46-52; Lukas 13:10-17;
Lukas 15:3-7; Johannes 8:1-11; Johannes 9:1-7;
Johannes 11:1-45*

De waarde van het offer aan het kruis.

Nadat Jezus 3 jaar lang in het openbaar had onderwezen, genezen en gezegend, werd hij gearresteerd, veroordeeld en gekruisigd. Waarom?

Laten we ons herinneren hoe de dood de mensheid binnenkwam.

Het was het loon van de zonde. We hebben ook gezien dat God Heilig is en niet met zonde kan leven.

Daarom kwamen wij tot de conclusie dat de zonde van de mens geoordeeld en gestraft moest worden. Wat was de prijs? Eeuwige dood.

Eeuwige scheiding tussen God en de mens.

Maar had God de mens naar zijn beeld en gelijkenis geschapen om dan van hem weg te blijven?

Er moest een manier zijn, een prijs! Jezus was die prijs.

Hij stierf zodat onze zonden vergeven konden worden.

Hij betaalde de volledige prijs voor de zonde.

Waarom Jezus? Omdat hij God is, omdat hij mens is geworden met Gods zaad, de enige mens die zonder zonde geboren is.

Alleen hij kon betalen. Hij was de oplossing!

Aan het kruis bracht Jezus niet alleen een offer, maar was Hij het enige middel voor de verzoening van de mens met zijn Schepper.

1 Petrus 3:18 - "Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, opdat Hij ons tot God zou brengen"

Hij werd aan de wereld geopenbaard;

Hebreeën 9:26 - "Om de zonde uit te wissen door het offer van Zichzelf".

De overwinning van de opstanding

De dood van Jezus was niet Zijn einde, na 3 dagen stond Hij op uit de dood.

Laten we enkele duidelijke beschrijvingen van Jezus' opstanding lezen.

Markus 16:1-6; Lukas 24:1-7; Johannes 20:1-10; Johannes 20:24-29

Nadat Jezus was opgestaan, bracht hij nog 40 dagen door met zijn discipelen.

Toen steeg hij op naar de hemel en ging zitten op de ereplaats aan de rechterhand van zijn Vader. Hij keerde terug naar de glorie die hij bij zijn Vader had.

Handelingen 1:9-11; Lukas 24:51

Jezus is vandaag bij de Vader, Hij let op de mensen en is een bemiddelaar voor hen.

1 Timoteüs 2:5 - “Want er is één God en één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus”.

Jezus Christus - de God-mens.

Jezus is God en dus vind je alle eigenschappen die we over God hebben bestudeerd, ook in Jezus terug.

- Hij is Alwetend
- Hij is Alomtegenwoordig
- Hij is altijd bij je.
- Hij is onveranderlijk
- Hij is Heilig
- Hij is rechtvaardig
- Hij is Eeuwig
- Hij is Liefde

Jezus is de enige weg tot redding.

Hij zegt het zelf:

Johannes 14:6 - “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.”

HOOFDSTUK III

GELOVEN IN HET EEUWIGE LEVEN

Iemand kan nog steeds vragen: Wat moet ik doen om gered te worden?

Deze vraag is door alle generaties, door de eeuwen heen, gesteld.

God heeft een antwoord en alleen in dat antwoord moeten wij geloven.

Handelingen 16:31 - "Geloof in de Here Jezus Christus en gij zult behouden worden, gij en uw huisgenoten."

Geloven in Jezus betekent: niet alleen geloven dat Hij bestaan heeft, maar bovenal Hem ontvangen en kennen als Verlosser.

In Jezus geloven, d.w.z. vurig verlangen om het recht op eeuwig leven terug te krijgen, houdt in:

1- berouw van je zonden.

a) Erken dat je gezondigd hebt.

b) Belijdt God je zonden.

c) Vraag om vergeving en geloof dat je dat ontvangt, niet omdat je het verdient, maar omdat Jezus jou aan het kruis, vergaf.

2. Ontvang Jezus als je Heer en Redder.

Dit is een persoonlijke beslissing, niemand kan dat voor jou beslissen.

Zoals we al hebben geleerd, dwingt God je niet om iets te doen. Hij gaf je een vrije wil, weet je nog?

Jij mag kiezen! God wil de hele wereld redden, het enige wat nodig is, is dat ieder zijn of haar eigen keuze maakt.

Lees **Openbaring 3:20**.

"Zie, ik sta aan de deur en klop. _____ mijn stem hoort, en de _____, zal ik bij _____ binnenkomen, en de maaltijd met hem gebruiken, en hij _____."

Er bestaat een fout idee "we zijn allemaal kinderen van God."

Dit is niet de waar. We zijn allemaal Gods schepsels, maar kinderen van God zijn alleen zij die Jezus hebben aangenomen als hun Heer en Redder.

Lees **Johannes 1:12**.

3. Geloof in de beloften en wees er zeker van dat zij ons toebehoren.

Vertrouw op Gods woord.

- a. Wat betreft onze relatie met God (**1 Johannes 3:1**)
- b. Wat betreft de zekerheid van de vergeving van onze zonden (**1 Johannes 1:9**).
- c. Wat betreft de zekerheid van onze redding (**1 Johan. 5:12-13**)
- d) Betreffende het eeuwige leven (**1 Johannes 2:25**).

Ter afsluiting van de les "Drie dingen die je moet geloven", laten we niet vergeten dat het eeuwige leven een gratis geschenk is, dat rechtstreeks van God komt.

Je hebt niets gedaan om het te verdienen.

3- DRIE DINGEN DIE JE MOET HEBBEN

Laten we aan het begin van deze les de vorige twee herhalen.

Wat zijn de drie dingen die je moet weten?

De Bijbel, God en de mens.

Wat zijn de drie dingen die je moet geloven?

De zonde, Jezus Christus, het eeuwig leven.

Laten we het nu hebben over de “Drie dingen die je moet hebben”.

Let op, “weten” en “geloven” is het theoretische, niet tastbare deel en heeft te maken met de innerlijke mens.

“Hebben” is het praktische, zichtbare deel.

Open de Bijbel in:

1 Korintiërs 13:13 - “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.”

Iedereen die wedergeboren is, heeft van God al vergeving van zijn zonden en eeuwig leven gekregen.

Er zijn 3 dingen die je in je geestelijk leven moet hebben:

Geloof, Hoop en Liefde.

HOOFDSTUK I

GELOOF

1) Wat is geloof?

Hebreeën 11:1,3,6 - "Geloof nu is _____ van de dingen die men _____, en een _____ van zaken die men niet _____ Door het _____ zijn wij in dat de wereld, tot stand gebracht is door het _____ van _____, en wel zo dat de _____ die men _____, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Zonder _____ is het echter _____ om _____ te behagen."

Voor ons als kinderen van God houdt geloof het volgende in:

- Kennis van Gods Woord.
- Acceptatie van zijn woorden als de waarheid.
- Toe-eigening van zijn beloften.

Om Gods woord te begrijpen hebben we geen logica of intelligentie nodig, maar geloof.

2) Hoe bestaat geloof?

We kunnen geen geloof hebben alleen omdat we het willen of er moeite voor doen. Geloof is een geschenk van God aan hen die geloven en Jezus hebben aangenomen. Alleen geloof dat van God komt is de waarheid en het enige geloof dat standhoudt.

Johannes 3:27 - "Een mens kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is."

3) Hoe kun je dit geschenk ontvangen?

Door dagelijks de Bijbel, het Woord van God, te lezen. Door te mediteren over elke waarheid in de Bijbel en deze toe te passen. Open de Bijbel in:

Romeinen 10:17 - "Zo is dan het geloof uit het gehoor (of het te kennen) en het gehoor door het Woord van God."

4) Wat Geloven wij?

a) Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Het is compleet, onfeilbaar, geïnspireerd door God en uniek.

Wij geloven in alle waarheden die in de Bijbel staan.

II Timoteüs 3:16 - "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid".

b) Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, de eeuwige God.

Johannes 10:30 - "Ik en de Vader zijn één."

c) Wij geloven dat Jezus Christus aan het kruis stierf, onze zonden op zich nam. Dat Hij opstond uit de dood, opsteeg naar de hemel en zal terugkeren in Glorie om de wereld te oordelen

Handelingen 13:26,29

d) Wij geloven in de verlossing van zonden door Jezus en dat we alleen gered kunnen worden door in zijn Naam te geloven

I Petrus 1:18

e) Wij geloven dat wanneer Jezus Christus terugkeert naar deze wereld, wij, net als Jezus, zullen opstaan

(Thessalonicenzen 4:13,18).

En het is met dit soort geloof, gebaseerd op het Woord van God, dat we elke dag moeten leven.

Geloof is onze leidraad bij alles wat we denken of doen. We hebben aan het begin van dit hoofdstuk al gezien wat er staat geschreven in:

Hebreeën 11:6 - "Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken."

HOOFDSTUK II

HOOP

Het woord "hoop" heeft hier de volgende betekenissen:

- 1- Hoop in de vervulling van de waarheden van de Bijbel.
- 2- Hoop in Gods genade en barmhartigheid en in zijn plan voor ons leven.
- 3- Een houding van met zekerheid en geloof wachten op het goede en de zegeningen die voor ons zijn, zelfs tijdens het lijden en de moeilijkheden van het leven.

Deze hoop is een uiting van ons geloof.

In de wereld begrijpt niemand onze hoop, ze geloven niet, ze hebben geen geloof.

Christelijke hoop is anders omdat het gebaseerd is op geloof. Waar hopen we in?

1 - Hoop in de wil van God.

God heeft een doel voor ieder van ons, Zijn wil moet volbracht worden, omdat die volmaakt, absoluut en goed is.

Dus wat is de wil van God?

Dat is wat God plant, wenst, bepaalt of verheugt dat er in onze levens gebeurt.

Alles wat van God komt is goed.

2 - Hoop in Gods rechtvaardigheid.

We hebben al gezien dat God het op geen enkele manier eens is met zonde, wetteloosheid of partijdigheid. We hopen op Gods gerechtigheid en rechtvaardigheid, op zijn rechtvaardige en onpartijdige oordeel.

3 - Hoop in Gods liefde.

Als we op de wil en rechtvaardigheid van God zouden hopen, dan zou onze relatie met de Schepper niet als een vader-zoon relatie kunnen worden beschouwd; we zouden zijn wil als volledig en absoluut kunnen accepteren, zijn rechtvaardigheid als eerlijk en onpartijdig, maar we zouden ons nooit in intieme gemeenschap met Hem kunnen voelen.

Maar God hield zoveel van ons dat... *(Johannes 3:16)*.

We hebben al gezien dat God niet alleen liefde heeft, maar liefde is.

Zijn liefde is zuiver, Hij houdt van iedereen evenveel.

Hij houdt niet meer van sommigen dan van anderen. Hij heeft altijd lief (zijn liefde is constant).

De resultaten van hoop.

Door hoop te kennen, verwerven we drie belangrijke kwaliteiten voor ons Christelijk leven:

- Geduld.
- Nederigheid.
- Zekerheid.

1- Als we wachten op de wil van God en tijd geven om die in ons leven te verwezenlijken, geeft God ons geduld om alles te verdragen. Voor een succesvol leven is geduld de meest vereiste eigenschap.

2- Door te wachten op de gerechtigheid van God worden we nederig, in de diepste zin van het woord. Nederigheid heeft te maken met het erkennen van de autoriteit van God.

3- Door te wachten op Gods liefde ontvangen we de zekerheid, de bevestiging van zijn liefde. Vergeving van zonden, zekerheid in het leven, vrede in de geest. Niemand kan zo'n veiligheid of zekerheid afnemen.

HOOFDSTUK III LIEFDE

Geloof en hoop worden voltooid door liefde.

“I Korintiërs 13” wordt het hoofdstuk over de liefde genoemd.

Open je Bijbel en lees het aandachtig. De eerste drie verzen geven duidelijk aan hoe geestelijk leven zonder liefde eruit ziet.

Als ik:

- Kon spreken met de tongen van mensen en van engelen....
- De gave van profeteren had en alle geheimen en alle kennis kende....
- Zo'n groot geloof had dat ik bergen kon verzetten....
- Als ik al mijn bezittingen onder de armen zou verdelen en mijn eigen lichaam zou geven om te verbranden....

Zijn dit niet allemaal goede eigenschappen die je als Christen in je leven wilt hebben?

Zulke kwaliteiten zijn niet alleen goed, maar ook nobel en moedig, wat waardig is voor een echte christen. Maar... de voorwaarde is dat je liefde hebt.

Laten we nu verder kijken:

(a) Het is mogelijk om in praktijk te brengen wat er in de eerste drie verzen van hoofdstuk 13 staat, zonder door liefde geleid te worden.

Enkel het gevoel van plicht of verantwoordelijkheid kan ons ertoe brengen op deze manier te handelen. Het geloof dat “bergen kan verzetten” kan een koud geloof zijn, zonder liefde.

b) Wat gebeurt er dan als ik geen liefde heb?

.... dan zal ik zijn als klinkend metaal of een rinkelende bel

.... Ik zal niets zijn

.... Niets zal mij ten goede komen.

God is liefde. Jezus Christus is de hoogste uitdrukking van Gods liefde.

Christendom is wandelen in liefde.

Ons leven moet worden beheerst, gemanifesteerd en geleefd in liefde. Anders zullen je geloof en hoop geen enkele waarde hebben en niets opleveren.

Liefde is het allerhoogste en vervult alle waarheden van het leven.

Wat is liefde dan?

Lees de verzen 4 tot 8.

Onderstreep deze in je Bijbel. Mediteer over de kracht van deze liefde.

Verkrijg de zekerheid dat:

De liefde nooit faalt.

HET PRAKTISCHE ASPECT VAN LIEFDE

a) Liefde streeft ernaar anderen te begrijpen. Begrip is de sleutel tot het oplossen van alle barrières en moeilijkheden in het contact tussen mensen.

Geen twee mensen zijn precies hetzelfde. Allen zijn verschillend van elkaar: ze hebben verschillende eigenschappen, verschillende manieren van denken, verschillende houdingen,

verschillende gewoonten, ook lichamelijk zijn ze verschillend. Als er niet geprobeerd zou worden om anderen te begrijpen, zou de wereld een chaos zijn, in voortdurende conflicten.

Als een kind van God heb jij de specifieke verantwoordelijkheid om dit begrip voor andere mensen te tonen en in praktijk te brengen. Dit is het eerste element van liefde.

In je streven om anderen te begrijpen, heb je geduld nodig.

b) De liefde schept in je een houding van vergeving.

De liefde van Christus is vergevend.

God heeft ons vergeven; wij hebben nu ook de verantwoordelijkheid om anderen te vergeven.

Wie kan zeggen dat hij liefde heeft als hij niet vergeeft?

En hoe kun je vergeven als je niet liefhebt?

Naast vergeven moet je ook een nederig hart hebben als je iemand vergeeft.

Niet op dezelfde manier als een politieagent een overtreder vergeeft, maar met een echte geest van nederigheid, waarbij je erkent dat jij ook een zondaar bent. Vergeven zonder nederigheid leidt tot een trotse geest.

c) Liefde maakt je tot een helper

(Johannes 13:1-11).

Waarom heeft Jezus de voeten van zijn discipelen gewassen?

Om ons een voorbeeld van dienstbaarheid te geven

(Johannes 13:12-17).

Praten over liefde is niet genoeg, we moeten het ook doen, elkaar dienen.

We moeten dienen, maar zonder de bedoeling om er iets voor

terug te krijgen, het dienen moet gebeuren met zuivere motieven.

We moeten door blijven gaan, blijven dienen, of we nu wel of geen dank of lof krijgen.

We moeten geen beloning verwachten.

Wat was de beloning van Jezus?

Kort samengevat: De liefde die we moeten hebben:

1- Begrip voor anderen.

2- De beledigingen die tegen ons zijn begaan meteen en in nederigheid vergeven.

3- De naaste dienen met de liefde van Christus.

Onze naaste zijn niet onze familie en vrienden - dat zou gemakkelijk zijn;

Daar zouden we de liefde van Christus niet voor nodig hebben.

Wie is onze naaste?

Lees en noteer **Lucas 6:27-28**:

“Heb uw _____ lief, doe goed aan hen die u _____, _____ hen die u _____, en bid voor hen die u _____.”

Wie sprak deze woorden?

Dat was Jezus Christus, onze Heer!

1 Korintiërs 13:13 - “Nu blijven geloof, hoop en liefde over; deze drie; maar de meeste van deze is de liefde”.

4- DRIE DINGEN DIE JE MOET DOEN

HOOFDSTUK I STUDEER DE BIJBEL

a) Lees de Bijbel dagelijks

Het is voedsel voor je geest. Voed jezelf dagelijks met het Woord van God. Zoals je lichaam verzwakt als het niet gevoed wordt, zo kan ook je geest verzwakken en ga je wankelen. Dit zal je geloof, hoop en liefde beïnvloeden.

Wanneer lees je de Bijbel?

De beste tijd om de Bijbel te lezen is 's ochtends; op dat moment is je verstand helder en vol goede wil.

Lees één hoofdstuk per dag.

b) Lees de Bijbel systematisch, met een zekere volgorde.

Begin met het Nieuwe Testament, als volgt:

- 1) *Het evangelie van Marcus.*
- 2) *Het evangelie van Johannes.*
- 3) *De Handelingen van de Apostelen.*
- 4) *Romeinen.*
- 5) *1 Korintiërs.*
- 6) *Galaten.*

- 7) *Het evangelie van Lukas en 2 Korintiërs.*
- 8) *Efeziërs, Filippenzen, Titus.*
- 9) *Kolossenzen en 1 Johannes.*
- 10) *Het evangelie van Mattheüs en Jakobus.*
- 11) *1 en 2 Thessalonicenzen.*
- 12) *1 en 2 Timotheüs.*
- 13) *1 en 2 Petrus*
- 14) *Hebreeën.*
- 15) *Judas, Filemon en 2 en 3 Johannes.*
- 16) *Openbaringen.*

Zodra je het Nieuwe Testament in deze volgorde hebt gelezen, kun je een nieuw leesplan opstellen. Als je één hoofdstuk per dag leest, ben je na 9 maanden klaar met het Nieuwe Testament.

c) Lees de Bijbel met geduld

Er zijn bepaalde uitdrukkingen in de Bijbel waar je niet aan gewend bent. Het lezen ervan kan vermoeiend zijn, bijvoorbeeld de opsomming van namen in het 1e hoofdstuk van het Evangelie van Mattheüs. Soms lijkt het dat je de tekst niet goed snapt, omdat je iets niet begrijpt. Denk eraan:

- 1- Dit is normaal en is geen gebrek aan begrip van jouw kant.
- 2- Er bestaat een lijn van continuïteit in de Bijbel, dus uiteindelijk zul je later tijdens het lezen dingen begrijpen die je eerder niet begreep.

d) Lees de Bijbel in een geest van gebed.

De Bijbel is geen tijdschrift of roman. Het is een boek met de kracht om je leven te veranderen en te leiden. Soms wordt Gods wil voor die dag duidelijk wanneer je een bepaalde Bijbeltekst leest. Alleen door de Bijbel is het mogelijk om Jezus te leren kennen, want als je Hem niet kent, zul je Hem nooit kunnen volgen.

Wanneer je het Woord leest, voed je jezelf, dus lees elke tekst met een geest van gebed. Begin met een kort gebed en vraag God om wijsheid om dat wat je leest te begrijpen en toe te kunnen passen. God zal je gebed altijd beantwoorden.

Als je klaar bent met lezen, mediteer dan in het Woord. Laat het in je hart en ziel doordringen. Geniet van het Woord van God.

e) Blijf de Bijbel lezen

Er zijn waarheden en betekenissen in de Bijbel die niet bij de eerste keer lezen begrepen kunnen worden. Afhankelijk van iemands leeftijd, de omstandigheden en de tijd kunnen veel waarheden in het Woord ook anders worden begrepen.

Vaak zal een Bijbelvers wat we niet begrijpen, verwarrend vinden, of heel moeilijk om in praktijk kunnen brengen, bij een andere keer, dat we het lezen, in andere omstandigheden, ineens duidelijk wordt.

Voorbeeld: Op een moment dat alles goed gaat, je in vrede bent en je leest:

Romeinen 12:14 - "Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet".

Dan denk je misschien:

"Ik zal dat nooit kunnen doen..."

"Dit is niet voor mij..."

Maar op een dag gebeurt er iets, je krijgt te maken met iemand die een hekel aan je heeft, die slechte dingen over je zegt, enz.

Nu lees je hetzelfde Bijbelvers opnieuw en dan....

Als vurig Christen, die de wil van God wil doen, zul je dit vers begrijpen, je zal er anders tegenaan kijken, toch?

Praktisch advies:

1- Zorg altijd voor een kleurpotlood of markeerstift bij de hand. Onderstreep de verzen die je het meest aanspreken.

Geef ook aan wat je niet begrijpt, zodat je later iemand kunt vragen om uitleg te geven: De leider van de huisgroep.

2- Neem ook een notitieboekje mee, waarin je ideeën en begrippen die je aanspreken opschrijft.

3- Begin niet met het lezen van de Bijbel vanaf het Oude Testament. Begin alleen met het lezen van het Oude Testament als je goed op de hoogte bent van het gemeentelven en iemand hebt die je kan helpen.

Open uw Bijbel in *Hebreeën 4:12*.

Lees dit vers totdat het in je hart zit.

Als we naar een Bijbelvers verwijzen, zeggen we:

De naam van het boek - **Hebreeën**

Het hoofdstuk - **40**

Vers - **12**

HOOFDSTUK II BIDDEN

De Bijbel is het Woord van God (dat weet u al); dus hoe communiceren we, spreken we dat wat we lezen? Door gebed.

Bidden is een gesprek met God; we gaan geen lege en betekenisloze woorden herhalen, maar spreken met de woorden die we

in de Bijbel hebben geleerd.

Om geestelijk te groeien, moeten we bidden.

Gebed is een bron van welzijn en geestelijke kracht.

Gebed is onze geestelijke adem.

Praktische richtlijnen voor bidden

1- Bid elke dag.

2- Bid met geloof, met een gelovig hart.

Iedereen kan bidden, maar alleen de kinderen van God kunnen bidden met geloof (denk aan wat we over dit onderwerp hebben geleerd).

Dit is het enige soort gebed dat God bereikt.

Lees:

Marcus 11:24 - "Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen hebt, en het zal u ten deel vallen."

Bid en ontvang, bid met geloof, geloof in Gods antwoord.

3- Bid met een open hart. Bidden is je hart openen voor Jezus, zodat Hij binnen kan komen en Zijn kracht en wil in jou, en door jou kan uitoefenen.

4- Bid met geduld

Bidden is een geestelijke oefening. Net als een oefening zal het gemakkelijker worden naarmate je meer bidt.

Het is bijvoorbeeld niet gemakkelijk om elke dag te beginnen met bidden, maar naarmate je het doet, zal de oefening steeds gemakkelijker worden. Het antwoord op je gebed komt op Gods tijd, volgens Zijn wil, dus wees geduldig.

5- Bid met dankzegging, dat wil zeggen met een blij, vertrouwend en dankbaar hart.

Filippenzen 4:6 - “Wees in geen ding _____; maar laat uw _____ in _____ door _____ en _____, met _____ bekend worden bij God.”

Bidt in overeenstemming met de beloften van God, met een hart vol lof en dankbaarheid. Als je God met open hart tegemoet treedt met een vurig geloof, kun je erop vertrouwen dat het antwoord zal komen.

De elementen van het gebed.

Er bestaan geen vaste formules voor gebed.

We kunnen zeggen dat een gebed in essentie bestaat uit:

1- Lofprijz - God en Jezus prijzen als onze Heer en Meester.

2- Het belijden van onze zonden en onze zwakheden, fouten en onvolmaaktheden.

3- Gebed - Voor vergeving van onze zonden, dagelijkse behoeften in ons leven, voor kracht en gezondheid. Met als doel om elke dag voor Hem te leven, naar Zijn leiding.

4- Voorbede - Voor onze familie en vrienden, voor ons dagelijks werk, voor de samenleving waarin we leven, voor ons land, voor de autoriteiten, voor alle gelovigen en voor de Kerk.

5- Dankzegging - Voor Gods liefde voor ons, voor de dood van Christus aan het kruis, voor het antwoord op onze gebeden, voor wat Christus betekent in onze levens.

HOOFDSTUK III GETUIGEN

Handelingen 1:8 - "... u zult mijn getuigen zijn zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde".

Wat is een getuige? - Dat is iemand die praat over iets waarvan hij weet dat het waar is. Dus om ergens van te getuigen, moet men ervaring hebben met datgene waarover men gaat spreken; men moet het kennen om er getuige van te kunnen zijn.

Zoals we in *Handelingen 1:8* zagen, zijn we geroepen om getuigen te zijn van Jezus Christus, onze Heer.

Het is een geweldige taak en een voorrecht. Als we van iemand houden, is het moeilijk om te leven zonder over die persoon te praten.

We praten met iedereen over die persoon. We praten over belangrijke mensen, hebben het over hun prestaties, roemen hun waarde. Ouders praten over hun kinderen omdat ze van hun kinderen houden.

Zo moeten we ook praten (getuigen) over Jezus, over de liefde die we hebben voor onze God, over het offer aan het Kruis, over alles wat Jezus heeft gedaan en nog steeds doet in ons leven.

Jezus vraagt ons:

Marcus 16:15 - " Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen..."

Wat is de hele wereld ingaan?

Wat is het Evangelie verkondigen?

Wie is ieder schepsel?

Dat is spreken over Jezus met onze burens, met onze collega op het werk of op school, met die persoon die we verdrietig zien, zonder hoop, met die persoon die alles heeft maar toch leeg is.

Dat is de opdracht van Jezus, dat is onze bediening.

Lukas 9:60 - "...zij vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij verkondigden het Evangelie"

Nu je klaar bent met uw "Basiscursus", is het nu wachten op je diploma.

We raden je aan om door te gaan, altijd gemotiveerd door het verlangen om meer van God te weten, om een echte discipel te zijn, om uw meester, Jezus Christus, beter te volgen.

Volg ook de "Aanvullende Cursus", om meer te groeien in Jezus Christus!

TESTGEDEELT

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG

Beantwoord de vragen nadat je het onderwerp hebt bestudeerd. Kijk niet naar de aantekeningen om het antwoord te vinden. Het belangrijkste doel van de test is om te weten te komen wat je geleerd hebt en wat je opnieuw moet bekijken.

Bewaar het boek zodat je het kunt raadplegen wanneer dat nodig is.

Als je deze cursus van 4 lessen naar tevredenheid hebt afgerond, krijg je een diploma.

BASISCURSUS TEST 1

Classificatie: _____ NR: _____

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Land: _____

Kerk: _____

Leeftijd: _____

Opleiding: _____

Wanneer heb je Jezus ontvangen? _____

Waarom wil je deze cursus doen? _____

**Lees aandachtig en kruis de juiste antwoorden aan
Beantwoord de vragen in een leesbaar handschrift.**

1- De Bijbel is:

- a) een boek.....
- b) Een verzameling boeken.....
- c) Het boek.....
- d) Een geheel gevormd door het Oude en Nieuwe Testament.....

2- Gebeurtenis die scheiding tussen Oude en Nieuwe Testament markeert:

- a) De vlucht van Gods volk uit Egypte.....
- b) De dood van Mozes.....
- c) De aankomst in het beloofde land.....
- d) De geboorte van Jezus.....



3- Noem het eerste en het laatste boek van de Bijbel.

4- Welke eigenschap van God maakt de meeste indruk op je?

Waarom?

5- Is het juist om te zeggen dat er 3 goden zijn? Leg in je eigen woorden uit wat je begrijpt over de drie-eenheid van God.

6- Wat is de grootste uitdrukking van Gods liefde? Zie **Johannes 13:6**

7- God gaf de mens een vrije wil. Leg uit in je eigen woorden.

8- Wat was de eerste keuze van de mens?

9- Wat was dan het gevolg van de zonde?

10- Waarom kan ik zeggen dat we vanaf Adam allemaal uit zonde geboren zijn?

BASISCURSUS TEST 2

Classificatie: _____ NR: _____

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Land: _____

Kerk: _____

Leeftijd: _____

Opleiding: _____

Wanneer heb je Jezus ontvangen? _____

Waarom wil je deze cursus doen? _____

LEES AANDACHTIG EN BEANTWOORD DE VRAGEN MET LEESBARE LETTERS.

1- Wat betekent het woord “zonde”?

2- Waar bevindt de zonde zich in de mens?



3- Qual o salário do pecado?

4- Ao morrer na cruz, Jesus conquistou algo para nós. O que foi?

5- Quem é o único mediador entre Deus e os Homens?

6- Qual o passo que se deve dar para passar de “criatura de Deus” para “filho de Deus”?

7- Complete:

“Como está escrito: Não há _____, nem _____ sequer.”

8- Complete:

“...mas o _____ de Deus é _____,
por _____ Jesus _____.”

9- Dos milagres de Jesus, diga qual o que mais lhe agradou?

10- Quais os passos que devemos dar para sermos salvos?

BASISCURSUS TEST 3

Classificatie: _____ NR: _____

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Land: _____

Kerk: _____

Leeftijd: _____

Opleiding: _____

Wanneer heb je Jezus ontvangen? _____

Waarom wil je deze cursus doen? _____

**LEES AANDACHTIG EN BEANTWOORD DE VRAGEN
MET LEESBARE LETTERS.**

1- Wat zijn de drie dingen die je nodig hebt in je geestelijk leven?

2- Wat heb je nodig om God te behagen?



3- Wat is er meer nodig om het Woord van God te begrijpen dan intelligentie?

4- Geloof is geen resultaat van onze prestatie, het is het resultaat van onze wil. Hoe verkrijg je dan geloof?

5- Noem twee dingen die belangrijk zijn voor ons om te geloven.

6- Wat zijn de resultaten van hoop?

7- Diga os três aspectos da esperança cristã.

1- We hopen op Gods _____

2- We hopen op Gods _____

3- We hopen op Gods _____

8- Wat is het geschenk dat geloof en hoop vervolledigt?

9- Door te mediteren over de kracht van Gods liefde krijgen we een zekerheid. Welke is dat?

10- Wat zijn de praktische aspecten van liefde?

BASISCURSUS TEST 4

Classificatie: _____ NR: _____

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Land: _____

Kerk: _____

Leeftijd: _____

Opleiding: _____

Wanneer heb je Jezus ontvangen? _____

Waarom wil je deze cursus doen? _____

**LEES AANDACHTIG EN BEANTWOORD DE VRAGEN
MET LEESBARE LETTERS.**

1- Wat is het voedsel van uw Geest?

2- Hoe vaak per maand moeten we de Bijbel lezen?



3- Waar moeten we beginnen met het lezen van de Bijbel

4- Wat is de beste manier om Jezus te leren kennen?

5- Wat moeten we doen voordat we beginnen met het lezen van de Bijbel?

6- Wat is gebed?

7- Wat zijn de voorwaarden voor gebed?

8- Wat zijn de vijf elementen van gebed?

9- Waarom moeten we vragen in de “Naam van Jezus”?
